



jaune toujours 20 jaar - de box



Jaune Toujours is een Brusselse wereldfusieband die tegelijk onmiskenbaar Belgisch klinkt – de fanfaretraditie zit hun in het bloed gebakken, maar ze roerden er wel Balkan, gypsy, punk, rock, ska, chanson, latin en wat Afrikaanse invloeden doorheen om met hun volstrekt eigen, eigenzinnige, energieke vorm van wereldmuziek op de proppen te komen.

Accordeonist, zanger en componist Piet Maris, drummer Theophane Raballand, trompettist Bart Maris, bassist Matthieu Verkaeren, saxofonist en klarinettist Mattias Laga, aangevuld met soms nog wat andere blazers/trompettisten maken al ruim twintig jaar onvergetelijke muziek. Het begon voor mij persoonlijk bij **Maravilloso**, dat ik toevallig op een compilatie-cd van een Brits folkmaandblad vond en dat ik blééf draaien. Het bleek van hun eerste volwaardige album **Brusk** te komen.

Ik moet bekennen dat ik de band daarna even uit het oog verloor doordat in Nederland nauwelijks aandacht voor hun muziek bleek te zijn, maar vanaf **Kolektiv** pakte ik de draad weer op en hun laatste album **Routes** was weer een waar meesterwerkje. Daartussendoor was er nog een heerlijke ep verschenen met vier nummers – **Afrobelpbeat**, die ze samen maakten met de Gangbé Brass Band, en werkten ze samen met onder meer Vera Coomans en **Mec Yec**. Het album **Jaune Toujours en Mec Yec Re:Plugged** is een van de juweeltjes die je terug kunt vinden in de speciale jubileumbox die is uitgebracht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de band.



In dat houten boxje vind je negen cd's: **Brusk** uit 2000, **Camping del Mundo** (2002) en het live album **Club** (2006) die speciaal voor de gelegenheid werden geremasterd en bijgedrukt. Dan zijn er **Barricade** (2004), **Kolektiv** (2009), het remix-album **Re:Plugged** (2010) en het laatste album **Routes** (2013), en tenslotte ook het nieuwe dubbele **verzamelalbum 20sth** (2016) aan de box toegevoegd is. Dit alles is gestoken in een fraai handgemaakt houten kistje, in een genummerde oplage van 300 exemplaren, tegen een zeer sympathiek prijsje!

Alleen al het dubbele bonus-album is de moeite van de aanschaf waard, en de paar cd's die ik onderweg gemist heb blijken ook allemaal even goed te zijn, dus dit hele boxje kan zonder enig voorbehoud worden aangeraden aan iedereen die ook maar een beetje van wereldmuziek, folk, rock of gewoon energieke muziek houdt.

Mocht je wat verbaasd zijn dat de band in haar twintigjarig bestaan zo relatief weinig cd's heeft uitgebracht, realiseer je dan dat Piet Maris en Theophane Raballand samen ook nog het geweldige album **Ik en den Theo** hebben gemaakt, wat je eigenlijk als Jaune Toujours voor kinderen kunt beschouwen, dat ze de band waren achter de dames van **Mec Yec**, dat ze samen met Vera Coomans een album maakten dat niet in het boxje terecht kwam, dat ze samen met de Turkse band Gevende een geweldige **jamsessie** speelden die nooit opgenomen is, enzovoorts. Maar de ep **Afrobelpbeat** vind je dan weer in zijn geheel bij de extras op de tweede bonus-cd. Koop die box, dan kom je de winter mooi door!

- [Jaune Toujours 20sth – Collector's box: 20 years in music](#) – 9 cd's in houten kistje – [Choux de Bruxelles](#) – 5425003680311 – distr [Music & Words](#)
- Bestel de box hier bij een bekende webwinkel: [Jaune Toujours box](#)

[terug naar de startpagina van moors magazine](#)